

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ:
ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΠΑΤΡΙΣ)
4 Φεβρουαρίου 2018

ΘΕΜΑ : Επίλογος – Προοπτικές.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Απόστολος Σιώκος, Γυναικολόγος –Μαιευτήρ,
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας.

Σεβάσμιοι Πατέρες,
Έντιμοι Στρατιωτικοί μας,
Αξιότιμοι κ.κ. Καθηγητές και λοιποί Εκπαιδευτικοί μας,
Εξοχότατοι κ.κ. Πολίτες, που τιμήσατε με την εκλεκτή σας παρουσία την αποψινή πρώτη δημόσια εμφάνισι – παρουσίασι της «Παγκόσμιας Ακαδημίας Της Ρωμιοσύνης Ιερός Σύνδεσμος», της Ακαδημίας όλων μας, ενώπιον σας στην λαμπρή υψηλών προδιαγραφών τούτη αίθουσα με τους πολλούς και ποικίλους εθνικοθρησκευτικούς συμβολισμούς της.

Κυρίες και Κύριοι,

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ» – Διαβάσματα ευρύτερα φιλελεύθερα, με την έννοια της ελεύθερης έκφρασης των Στοχασμών, των Ιδεών, των Αρχών και των Αξιών αλλά και των Ανησυχιών, των Προβληματισμών μας.

Εμείς δεν απορρίπτουμε «ουδέν καλόν κ'αγαθόν» από την σφαίρα της ελεύθερης Διανόησης και Σκέψης, και βεβαίως τοιουτοτρόπως δεν περιοριζόμαστε στα μονολιθικά κατευθυνόμενα δογματικά, όσο και αμοραλιστικά και άθεα – σχεδόν πάντα – «διαβάσματα» του κάθε μορφής «μπολσεβικισμού».

Κοντά σ' αυτά τα Διαβάσματα του Λόγου ενυπάρχει αναπόσπαστα και το διαμορφωμένο υψηλό, διακεκριμένο ήθος και η σμιλευμένη Ελληνορθόδοξη αγωγή των εκλεκτών Εισηγητών – Ομιλητών μας, κι όλα αυτά είναι που μας έδωσαν το έναυσμα, την έλλαμψι απόψε να νιώσουμε το μυαλό και την καρδιά μας να δονούνται από μεγαλείο, ναι μεν αλλά και να κλυδωνίζονται από αγωνία και προβληματισμό και, πέραν τούτων, από ένα επιτακτικό, ευθέως διατυπωμένο και ηχούν προσκλητήριο για συστράτευσι σε Δράσι και συντεταγμένο στοχευμένο Αγώνα.

Είχαμε την σπουδαία ευκαιρία να απολαύσουμε τις λαμπρές και πλήρως στοιχειοθετημένες εισηγήσεις, που μας έθεσαν μεν πολλά καυτά ερωτήματα και επίκαιρους προβληματισμούς αλλά μας τροchioδρόμησαν προς τις κατευθύνσεις για την Διέξοδο από τα αδιέξοδα της εσωτερικής του Ελλαδικού μας κράτους μιζέριας και «αλληλοφαγωμάρας» και πειστικότερα μας τόνισαν πως ξαναμεταλαμβάνοντας των αιωνίων ελληνοχριστιανικών ναμάτων θα μπορέσουμε με το «μέτωπο ψηλά» να ξανατραβήξουμε μπροστά.. Πως δηλαδή, αναβαπτιζόμενοι στις διαιώνιες Αρχές και αστείρευτες Δυνάμεις που διαθέτει η πολυχιλιετής ένδοξη ιστορία του Έθνους μας, θα βρούμε όλοι οι Έλληνες – ΟΛΟΙ ευρύτερα οι Ρωμιοί – έμπνευσι και ψυχική δύναμι έτσι ώστε να ξανατολμήσουμε τον εκ νέου «Φωτισμό» του Κόσμου!

Μην επιθυμούντες να καταχρασθούμε «έτι πλέον» της ευγενούς καλοσύνης σας να μας παρακολουθείτε τόσες ώρες υπομονετικά, επιτρέψτε μας να συμπεράνουμε:

Ότι η Αναγκαιότητα ίδρυσης της Ακαδημίας, που όντως με τόση μεγάλη – ατράνταχτη επιχειρηματολογία και πειστικότητα ανέπτυξε η ερίτιμος καθηγήτρια της Νευρολογίας και Θεολόγος κα. Μάγδα Τσολάκη..,

..Ότι οι Αρχές και Αξίες, οι καταστατικοί Στόχοι μας και Σκοποί, όπως ο Στρατηγός κ. Δημήτριος Χαντζής, με σαφήνεια, ενάργεια αλλά και πραγματώσιμο οραματισμό περιέγραψε και καθόρισε..,

..Ότι οι εμβληματικές φυσιογνωμίες και οι προσωπικότητες που ιστορικά και εθνικά ιδεολογικά με στοχαστικότητα και ευγλωττία αναπτύχθηκαν από τον Στρατηγό κ. Θέμη Βογιατζόγλου..,

..Όπως από τον επικοινωνιολόγο – συγγραφέα – οικονομολόγο. κ. Δημήτριο Βαλασίδη αξιωματικό ε.α με επαγγελματική πληρότητα αναπτύχθηκαν τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των Σκοπών και των Στόχων μας..

..Ότι πέραν αυτών και ό,τι απ' την ιστορική και πολυποίκιλη έρευνα του για την «Ρωμιοσύνη» και το τι σημαίνει αυτή η ριζωμένη στο γένος μας έκφρασι για το παρελθόν και ιδιαίτερα το μέλλον του Ελληνισμού, ο εξαίρετος επιστήμονας κ. Γεώργιος Γεωργού, ανέπτυξε (όσο η αναπόφευκτη βραδυπορία στην εξέλιξι της όλης παρουσίασης, τον επέτρεψε από άποψι χρόνου) με το θέμα του «Η στρατηγική – σημασιοδότηση του πολιτισμού της

Ρωμιοσύνης, ως ιστορικού και πολιτικού παράγοντος και η σύγχρονη δυναμική του» και έθεσε τα καίρια ερωτήματα του..,

..Ότι ό,τι, αρχικά βέβαια και οι όποιες αρχαιοφιλοσοφικές και συγκριτικές νεοιδεολογικές αναζητήσεις και αναλύσεις ο μεστός διαβασμάτων και εμπειριών πνευματικός κόσμος του Σεβασμίου Γέροντος Πρωτοπρεσβυτέρου του Κλίματος του Πατριαρχικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως, Πατρός Χρυσοστόμου (κατά κόσμον Χρήστου) Γ. Ρωμούδη, παράλληλα με το ιστορικό έμπνευσης του στα περί της ιδέας ιδρύσεως της Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ. διά στόματος του κυρίου Ανδρέα Βογιατζόγλου (καλλιτέχνη, εκφωνητή) πλήρη συναισθημάτων, βιωμάτων και συγκινητικών αναφορών, ΜΑΣ ΕΞΕΘΕΣΕ.

Και πέραν τούτων ό,τι τελικά και η σεμνότητα του ομιλούντος επέτυχε να συνεισφέρει σε στοχασμούς, συνοψίζοντας τα λεχθέντα και σκιαγραφώντας το μέλλον..

:Είναι ό,τι όλα αυτά αποτελούν μια υψηλού επιπέδου αγωνιστική κοινή ιδεολογική έκφρασι και ταυτόχρονα δυναμική επιτυχούς πορείας.

Ήδη από τις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις ιδρύσεως της Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ. και του Ιδεολογικού και Στοχευτικού της «ΠΙΣΤΕΥΩ», οι Αντιδράσεις των Πολιτών και ιδιαίτερα των εξ αυτών Επιστημόνων υπήρξαν απολύτως ενθαρρυντικές. Αυτό που έρχεται να προστεθεί βέβαια στον μεγάλο ενθουσιασμό μας για δουλειά είναι η δική σας εκλεκτή αξιότιμη παρουσία απόψε εδώ, κι αν κρίνουμε και από την επιθυμία πολλών Ελλήνων της διασποράς που πληροφορήθηκαν και ήθελαν να χαιρετήσουν (πράγμα συγκινητικό αλλά αδύνατο τεχνικά και από άποψι χρόνου να επιτευχθεί) την εθνικοθρησκευτική μας «ΣΥΝΑΞΙ», τότε πράγματι, με την συνδρομή ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ, με την ηθική πρωτίστως συμπαράστασι και συστράτευσι των Ρωμιών εντός και εκτός Ελλάδος και απανταχού της Γης, τότε με μια Ρωμιοσύνη που μπορεί όντως να ξαναποκτήσει την αυτογνωσία της και να ανανήψει, να ξεσηκωθεί, να «ξεπεταχτεί ξανά», κατά τον ποιητή και μελωδό, είναι σε θέσι να οδηγήσει το όνειρο στην πραγμάτωσι, να κάνει – η Ρωμιοσύνη ολάκερη ενωμένη και Ρωμαλέα– «συν Θεώ» σωτήρια πράξι.. υπαρκτή Αλήθεια το όραμα..

Η Οικουμενικής Ισχύς της Βυζαντινής αίγλης, της Ελληνορθόδοξης παράδοσης και του Ελληνοχριστιανικού Λόγου, θα ξαναπροσφέρει – θα ξαναμεταλαμπαδεύσει την ελευθερία, το φως, την αγάπη, την αλληλεγγύη σε όλα τα έθνη της Γης, που θα υπηρετούν και θα βιώνουν όλοι της οι λαοί,

για να αναστραφεί έστω και την τελευταία ώρα η σκοτεινή πορεία της παραπαίουσας προς τον όλεθρο της Πολτοποίησης Ανθρωπότητας.

Κι όλα αυτά γιατί πολιτιστικά γνωρίζουν όλα τα έθνη και όλοι οι λαοί σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης ότι σε τούτον εδώ τον τόπο, σ' όποιο αρχαιοελληνικό θυσιαστήριο κι αν προσεγγίσουμε για να «λειτουργηθούμε» στο παγκόσμιας καταύγασης ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ θε να λουστούμε..

Γιατί σ' όποιο μπροστά Άγιο Βήμα κι αν γονατίσουμε, ΦΩΣ Πανανθρώπινο ανέσπερο Χριστού «θα μπολιαστούμε»..

Κι όπου κι αν προσκυνήσουμε ΦΩΣ Ορθόδοξης Οικουμενικής Βυζαντινής Παράδοσης και Αίγλης θε να μεταλάβουμε..

Έτοιμοι αναγεννημένοι, ολοζώντανοι, δυναμικοί για τον ΖΗΛΕΥΤΟ ΣΚΟΠΟ, ξανά για τον ΜΕΓΑΛΟ ΑΘΛΟ:

Για τον δημιουργικό Νέο – Πολιτισμό, Ανθρωποκεντρικό με χάρι Χριστού.. κι είναι απόλυτη ανάγκη αυτό,

γιατί τώρα είναι απολύτως σαφές πως ξαναχαλνιέται ο κόσμος για να τον καταδικάσουν σε άμορφο πολτό μαζών εξανδραποδισμένων και αλληλοσπαρασσομένων, χωρίς Ανθρώπους Πολίτες, Έθνη και Λαούς με αξιοπρέπεια και άμυλα προόδου.

Χωρίς τις παρακαταθήκες του ΕλληνοΧριστιανικού Λόγου, της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΔΙΚΑΙΟΥ χωρίς την καθγιασμένη στους αιώνες Αρετή και Τόλμη για το αγαθό των κυβερνητών, των ηγετών της..

Χωρίς τη συμβολική σηματοδότηση των Παγκόσμιας ακτινοβολίας και ανυπέβλητης πνευματικής κληρονομιάς..

μιας Κνωσσού,
ενός Ολύμπου,
μιας ΔΩΔΩΝΗΣ,
των Άβδηρων,
της Αμφίπολης,

**του ΔΙΟΥ,
των ΑΙΓΩΝ,
της Πέλλας,
των ΔΕΛΦΩΝ,
του ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ,
και τ' ΑΓΙΟΝΟΡΟΥΣ.**

Σε μας, τους Έλληνες, τη Ρωμιοσύνη ολάκερη ξαναπέφτει βαρύς το χρέος και ο όρκος να τα ξανακάνουμε όλα αυτά την κεντρική φωτοβόλα Εστία της Ανθρωπότητας..