

Σμηναγός Μπαλταδώρας Γεώργιος



Τιμή και δόξα στον Φύλακα Άγγελο του Αιγαίου, που έπεσε για την Πατρίδα .

Κλείνουμε ευλαβικά το γόναυ στην θυσία σου Σμηναγέ.

ΑΘΑΝΑΤΟΣ

« Πετάω για τον Πατέρα μου που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλώρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολειό του. Πετάω για τον Παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει Ανάσταση με τους τσοπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για το ψαρά που βγήκε 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη φαμελιά του. Πετάω για το δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα Άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτό που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την Πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερωρίες γιορτές και Κυριακές, γιατί εγώ πετάω για την Πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους, ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Πετάω για την ΕΛΛΑΔΑ. ... ».

Αυτός είναι ο Σταυραετός της Πολεμικής μας Αεροπορίας, αυτός είναι ο Σταυραετός του ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ,

Ο ΣΜΗΝΑΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Πηγή: iefimerida.gr

Σμηναγός Μπαλταδώρας Γεώργιος & Ένοπλες Δυνάμεις.

της Τζίννας Δαβιλιά στον iPorta.gr

**Βάλε Θεέ μου άγημα
στη πύλη του θανάτου
να υποδεχτεί το Σμηναγό
που κλεισε τα φτερά του.**

Κρητική μαντινάδα

Το να κάνεις επιλογή ζωής και επάγγελμα τον νυχθημερόν κίνδυνο, δηλώνει διακαές πάθος. Και τους ανθρώπους που έχουν πάθος, ευφυΐα και ευγενές συναίσθημα τους εκτιμώ βαθύτατα. Γιατί καθυπόταξαν την ανθρώπινη φύση τους και την ύψωσαν σε ιερή.

Οι ιπτάμενοι αξιωματικοί, οι Φύλακες, τα Γεράκια, τα Καμάρια της Ελλάδας είναι οι αφανείς ήρωες και των 365 ημερών κάθε έτους.

Η τυπική κοινωνία μας τους θυμάται και τους θαυμάσει στις επιδείξεις των Εθνικών γιορτών και όταν συμβεί το μοιραίο. Δεν ασχολείται με τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθημερινά – πώς ζουν, πώς εκπαιδεύονται, το βαθμό ευθυνών τους, πώς συνδυάζουν επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές- αν και εκείνοι καθημερινά μεριμνούν και ρισκάρουν για την τυπική κοινωνία: για να συνεχίζει τις ειρηνικές της δραστηριότητες. Να διασκεδάζει, να κοιμάται ή να αναπαύεται, να προγραμματίζει οτιδήποτε από χειρουργεία μέχρι διακοπές.

Το Προσωπικό των Ε.Δ. είναι παρόντες σε σεισμούς, πλημμύρες, ναυάγια, διακομιδές ασθενών, φωτιές. **Υπενθύμιση εδώ.** Σε σώζουν. Παράλληλα είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη των συνόρων.

Αυτοί οι αφανείς, αλλά γενναίοι Αξιωματικοί ρισκάρουν καθημερινά το ακριβότερο δώρο τους: τη ζωή τους.

Μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της οφείλει να σέβεται πρωτίστως αυτούς που την προστατεύουν και την «ξελασπώνουν» από τα δύσκολα. Αν οι γιατροί είναι η μια ομάδα, οι Αξιωματικοί είναι η αμέσως επόμενη. Και αν στους γιατρούς συναντήσεις χυδαίους και ανήθικους εκβιαστές που απαιτούν εμμέσως ή ανερυθρίαστα δωράκια σε φακελάκια, τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα το κάνουν ποτέ. Προσφέρουν ανιδιοτελώς και αμείβονται από την Πατρίδα. Και όποιος έχει αντίρρηση ή διαφορετική εμπειρία ας την καταθέσει δημόσια στα σχόλια.

Δεν αγιοποιώ όλους τους Αξιωματικούς. Υπάρχουν **δυστυχώς κι εκεί άνθρωποι κατώτεροι και του βαθμού τους και της θέσης τους και των αξιών** του κάθε στρατεύματος. Αλλά οι θλιβερές εξαιρέσεις, δεν επιτρέπεται να αλλοιώνουν τον κανόνα. Και ο κανόνας είναι αυτός: **Τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε σώσουν. Μας σώζουν.** Το δώρο μας σε αυτούς; Ας το βρει ο καθένας μας ξεχωριστά. Ας το βρει και η Πολιτεία αν σέβεται τον εαυτό της.

Φροντίζει γι' αυτούς; Όχι, όπως όφειλε .

Ωστόσο για τούτην την Πατρίδα και για τους ανθρώπους της, οι τα Στελέχη των **Ενόπλων Δυνάμεων** προτάσσουν την δική τους ασφάλεια για την προστασία των άλλων.

Ο Σμηναγός Μπαλταδώρος δεν έγινε ήρωας γιατί σκοτώθηκε υπηρετώντας την Πατρίδα του. Ήταν ήρωας ανέκαθεν, από τότε που έπαιρνε τον εαυτό του παιδί και τον τοποθετούσε σ' ένα αεροσκάφος κάνοντας τα χεράκια του φτερά. Από τότε άρχισε να ανεβαίνει βήμα-βήμα στον ουρανό. Για να γίνει 30 χρόνια μετά ο φανερός ήρωας της Πατρίδας μας.

Και αν τώρα τελευταία με την φυλάκιση των δυο Ελλήνων Στρατιωτικών και τον θάνατο του Σμηναγού Μπαλταδώρου της Πολεμικής Αεροπορίας κατανοούμε την σημαντικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, να θυμίσω ότι **την χρυσή δεκαετία του 1990 όπου όλα κατακυλούσαν στο ευτελές και χυδαίο –fast food, fastfuck, fast everything – οι Ένοπλες Δυνάμεις παρέμεναν σταθερές στις αξίες τους προς την πατρίδα και τους όρκους τους.** Όσο κι αν προσπάθησαν μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων πολιτικών και μη, να χαράξουν διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους εν δυνάμει πολεμιστές και στους πολίτες. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα αλληλένδετοι με τις Ένοπλες Δυνάμεις αφού η Ειρήνη είναι μοναχά θεωρία.

Συνεπώς: σεβασμός σε όλους αυτούς που τώρα βρίσκονται στο Σύμπλεγμα της Μεγίστης, στη Σούδα, στις Καστανιές, στον Αη-Στράτη, στη Σαμοθράκη, στο Γράμμο... και σε όσους βρέθηκαν και θα βρεθούν εκεί τις προηγούμενες δεκαετίες χωρίς να το θυμόμαστε ή και να το γνωρίζουμε. Σεβασμό στα εν ζωή Στελέχη των Ε.Δ. που το εικοσιτετράωρο τους δεν έχει ποτάκια, καφεδάκια, σούμες και ουζάκια, αλλά τεράστιο βάρος ευθύνης. Και δεν θα αναφερθώ στις οικονομικές τους απολαβές που δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών τους.

Επαναλαμβάνω: δεν είναι όλοι οι Ένστολοι των Ε.Δ. άξιοι σεβασμού και θαυμασμού. Αλλά αυτοί οι άθλιοι που υπάρχουν είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας των Αξιωματικών είναι αυτό που συνέβη στην πατριωτική πράξη του Σμηναγού Μπαλταδώρο: θάνατος εν ώρα

καθήκοντος. Και δεν είναι λίγοι οι πεσόντες στο καθήκον. Ένστολοι απ' όλα τα Σώματα Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.

Ξεκίνησα το κείμενο με μια μαντινάδα. Γιατί αγαπώ τους ποιητές της ζωής το ίδιο με τους ποιητές των γραφείων. Ευελπιστώντας ότι ο θάνατος τα Σμηναγού Μπαλταδώρου Γεωργίου θα αλλάξει καθολικά την στάση της τυπικής κοινωνίας απέναντι στο μεγαλείο της προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκ βάθους καρδιάς τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του. **Της Τζίννας Δαβιλά στον iPorta.gr**

Γιά τής Πατρίδας τήν Τιμή
Εγίνηκε Θυσία!
Κι επέταξε στά σύννεφα
πρός τήν Αθανασία.

Καί τώρα ένας λιγώτερος,
Τσ'αιθέρες θά πρεπίζει!
Μά καί τό κυριώτερο!
Θά τούς υπερασπίζει.

ΕΦΥΓΕ! δύσκολη στιγμή
καί μαύρη συγκυρία.
Τώρα πού ταλανίζεται
τού Έθνους η πορεία.

Σέ Πόλεμο ακήρυκτο
Έπεσε στό καθήκον.
Ενώ υπερασπίζονταν
Τού Έθνους "τό ανήκον"!

Αθάνατος είς τίς καρδιές
Μά καί στήν Ιστορία.
Θά δείχνει τήν κατεύθυνση
Στού Έθνους τήν πορεία.

Κωστής Ι. Γ. Καλλέργης

**Αδελφέ Γεώργιε, Αιωνία η Μνήμη σου και Καλόν
Παράδεισο.**

Χριστός Ανέστη.